



Berend Botje ging uit varen,  
met zijn scheepje naar Zuidlaren.  
De weg was recht, de weg was krom.  
Nooit kwam Berend Botje weerom.

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,  
waar is Berend Botje gebleven?  
Hij is niet hier, hij is niet daar.  
Hij is naar Amerika.



Dit is het eerste couplet.  
Ik heb een potje met vet  
al op de tafel gezet.  
Ik heb een potje, potje, potje, potje vet  
al op de tafel gezet.

Dit is het tweede couplet.  
Ik heb een potje met vet  
al op de tafel gezet.  
Ik heb een potje, potje, potje, potje vet  
al op de tafel gezet.

